

Konditorske Annine Michelsen

Bevaringsværdigt gravsted

Konditorske Annine Michelsen (18. januar 1885-12. august 1969) – eller ”Mikkeline”, som hun blev kaldt – var kendt af generationer af skibonitter som en meget dygtig forretningskvinde, der var berømt for sin skarpe tunge. Det er nok ikke forkert, at hun er en af de skibonitter, som der går flest historier om. Tusindvis af gæster på Topps konditori, for ikke at tale om hendes personale, har haft oplevelser med hende, de ikke glemmer.

Annine Michelsen, var en mønsterbryder – socialt og kønsmæssigt. Hun ankom til Skive med 3 kroner – som hun aldrig brugte! – men ved dygtighed og sparsommelighed opbyggede hun på godt 20 år en efter Skive-forhold stor og blomstrende virksomhed. Hun var som kvinde en sjældenhed i datidens forretningsliv, og omfanget af hendes virksomhed placerede hende blandt byens ”spidser”. Hun havde markante meninger, som hun ikke lagde skjul på, hverken i pressen eller overfor sine mange kunder. Derfor blev hun en ”Skive-personlighed”, som der stadig fortælles mange historier om.

Annine Michelsen blev født i Ydby i 1885. I 1903 kom hun til Skive med 3 kroner, gemt i en knude i sit lommeørklæde, for at gå i lære hos Anna Topp, der drev et lille hjemmebageri i kælderen i Torvegade 12. Allerede året efter blev hun bestyrer af bageriet, som i 1906 flyttede til stueetagen i naboejendommen Torvegade 14. I 1909 havde hun sparet 2.000 kr. op, og så købte hun bageriet. Hun sled og slæbte, og i 1914 byggede hun en veranda til bageriet, hvor gæsterne kunne sidde og drikke kaffe. Nu var Topps Konditori endelig blevet til et rigtigt konditori!

I 1923 tog Annine Michelsen et stort skridt. Hun købte tre små ejendomme på hjørnet af Torvestræde og Østergade, og her lod hun i 1926-27 opføre en stor rødstensejendom i fire etager. Grundstensnedlæggelsen foregik ved, at Annine Michelsen indmurede de tre kroner, hun havde med til Skive i 1903, under trappestenen ind til butikken. I stueetagen var der bageri og konditori. På første sal lejede Skive Folkebibliotek sig ind, og resten af den markante hjørneejendom blev indrettet med lejligheder, bl.a. til Annine Michelsen selv, og med værelser til de efterhånden mange piger, hun ansatte.

Byggeriet var en satsning, men det blev en stor succes. Kunderne strømmede til – og frk. Michelsen smed dem ud, hvis de sad for længe ved bordet, når der var pres på! Hun var påholdende til det yderste i den daglige drift, og hun styrede sine ansatte med fast hånd. I 1930’erne havde bageriet og konditoriet ca. 15 ansatte, alle kvinder. Først i midten af 1950’erne blev der ansat en mand, en faguddannet konditor. Påholdenheden gjaldt dog ikke forretningen. Hun investerede og moderniserede løbende, og i 1953, hvor hun fejrede 50-året for sin ankomst til Skive, satte hun kronen på værket: En roterende og lysende neon-østers på tårnet på hjørnet af ejendommen!

I 1913 tog Annine Michelsen på sin første rejse, og resten af livet rejste hun først Europa og siden også USA, Mellemøsten, Fjernøsten og Grønland tyndt. I mellemkrigsårene mest i Europa, men i 1939 var hun i USA, og efter Anden Verdenskrig rejste hun bl.a. til Palæstina, Ægypten, Indien, Japan, Grønland.

På rejserne rundt i verden købte hun en lang række genstande, som hun tog med hjem i lejligheden i Østergade. Det var ting, som hun fandt interessante og smukke, og på denne måde opbyggede hun efterhånden en samling af ting fra hele verden i sin lejlighed. Hun interesserede sig også for kunst og bøger, og opbyggede en samling af begge dele.

Frk. Michelsen blev aldrig gift, og hun besluttede sig for at anvende sin formue til at oprette et legat, der skulle drive ”Annine Michelsens Mindestuer” i ejendommen, så alle interesserede kunne få lejlighed til at se hendes samlinger og høre historien om pigen fra Thy, der kom til Skive og

opbyggede byens største konditori. Annine Michelsen døde i 1969, 84 år gammel, og Mindestuerne åbnede i 1972. Det er stadig muligt at besøge dem.

Læs mere:

Niels Mortensen: Annine Michelsen, Topps Konditori. Skiveegnens Jul 2010, s. 1-14



Annine Michelsen (1885-1969), fotograferet i 1920'erne – på tidspunktet, hvor hun havde realiseret sit store projekt med opførelsen af den markante bygning i Skive midtby med konditori og bageri.



Topps Konditori, Torvestræde/Østergade, med bageriudsalget i hjørnet, fotograferet ca. 1930. På første sal over bageriet havde Skive Folkebibliotek lokaler. På første sal over indgangen i Østergade havde Annine Michelsen sin lejlighed, der i dag rummer hendes mindestuer.

