

De tre døde fjendtlige soldater i krigen 1864

Bevaringsværdigt gravsted

På jernkorset på gravstedet står der: ”Herunder hviler støvet af 2 preussiske og 1 østerrisk soldat døde på lazaret i Skive 1864”. Teksten er på dansk, og det tør formodes, at det er sat op efter krigens afslutning – af danskere, som har syntes, at de døde soldater ikke skulle glemmes, selvom de kom til Danmark som fjender.

I kirkebogen for Skive Sogn findes der kun oplysninger om to af de tre soldater:

Georg Kretz - infanterist ved det 72. østrigske regiment, død 26 år gammel den 30. juli 1864 af tyfus.

Heinrich August Nietschke - infanterist ved det 52. preussiske regiment, død 23½ år gammel den 4. november 1864 af underlivstyfus.

Den anden preussiske soldat er der ikke oplysninger om.

Skive slap forholdsvis nådigt fra krigen mellem Danmark og Preussen/Østrig-Ungarn i 1864. Der kom flere gange tyske og østrigske tropper til byen, men krigen var flere måneder gammel, inden de første tropper dukkede op. Det var preussiske tropper, der ankom til Skive den 6. maj, men allerede 10 dage senere drog de videre. I slutningen af maj og midt i juni kom der på ny preussiske tropper til Skive, men igen kun i få dage.

Den 9. juli 1864 rykkede østrigske tropper ind i Skive og Salling. De drog videre den 21. juli, men efterlod den syge infanterist Georg Kretz på lazaretet i Skive, der – vistnok – var indrettet i Skive Rådhus. Her døde han den 30. juli 1864.

Herefter fik skibonitterne fred for de fremmede soldater indtil den 10. september, hvor der ankom tre kompagnier preussisk infanteri og en eskadron husarer, der allerede rejste igen fire dage senere. Men så brød det for alvor løs: De preussiske tropper i Jylland begyndte at forberede sig på at gå i vinterkvarter, og den 1. oktober ankom 1. bataljon af 18. preussiske infanteriregiment. Bataljonen forlod Skive igen den 8. oktober, men allerede den 12. oktober ankom to bataljoner af 10. og 52. infanteriregiment – i alt 12-1400 mand - der skulle indkvarteres og bispises i Skive. Det var en meget stor opgave for den lille bys 1600-1800 indbyggere, og det blev nødvendigt at omdanne alle større lokaler i byen til kaserner for de preussiske soldater.

Heldigvis for Skive – og Danmark – blev der sluttet endelig fred med Preussen og Østrig-Ungarn den 30. oktober, og allerede den 4. og 5. november forlod preusserne Skive. En enkelt preussisk soldat kom ikke med hjem: Heinrich August Nietschke, der var infanterist ved det 52. infanteriregiment, døde den 4. november 1864 - på dagen, hvor hans kammerater begyndte hjemturen fra Skive til Preussen.

Læs mere:

Forstærkningsmanden: Omkring tressernes Skive. Jul i Skive 1938 s. 25-31.

